

Rondzendbrief 2010-2



Het is alweer een poos geleden dat ik het boekje *Alchemie van de liefde* kocht en in één adem uitlas. Mogelijk sprak mij dit boekje over de liefde aan omdat ik lang geleden een opleiding in de chemie heb gedaan en alchemie een voorbode van de huidige chemie was.

Het boekje inspireerde mij toen om datgene te gaan doen wat ik voelde dat ik moest doen. Vervolgens is het boekje in de kast beland en in de vergetelheid geraakt. Dit jaar werd ik, door iemand die mij zeer dierbaar is, er weer op gewezen. Bedankt daarvoor! Voor mij is dit een aanleiding om nu hiervan een boekbespreking te doen.

Spanningen

Alchemie van de liefde benadert een liefdesrelatie van een heel andere kant dan de gebruikelijke benadering. Het geeft een mooie verdieping van hoe Jung aankeek tegen het mannelijke en het vrouwelijke in ieder mens. In *Alchemie van de liefde* worden echtelijke ruzies niet een anima-animus-ruzie genoemd, ook niet een protestpolka, maar een gevecht tussen de archetypische oerkrachten van de ridder en de draak. Het komt op hetzelfde neer, maar vanuit iedere invalshoek valt er veel te leren over jezelf in relatie tot je partner (of innerlijke partner). Een dierbare vriendin van mij spreekt nooit over haar man of over haar echtgenoot, maar wel over haar 'vechtgenoot'. Dit mooie woord doet denken aan het gevecht van de ridder en de draak.



Klik **hier** voor mijn samenvatting van het boek:
Alchemie van de Liefde
Lisette Thoof

Workshop Samenspel (vooraankondiging)

In het voorjaar van 2011 ga ik samen met mijn 'vechtgenoot' een relatieweekend verzorgen. Door dit samen met Theo te doen, kunnen we mooi ieders hoofd en hart aanspreken.

Twee dagen staan dan in het teken van oefenen, spelen, ervaren, ontspannen en uitwisselen. Het gaat allemaal over relaties en het is een voordeel wanneer je met z'n tweeën komt, maar dat is beslist niet noodzakelijk.

Karakteristiek: Aan zee / strand / duinen, contact, verzorgd, verdieping, opfrissing, veilig.

www.lemniscaatcounseling.nl